

KERSTCONCERT BIJ KAARSLICHT

Rotterdam - Hillegondakerk  
Zaterdag, 21 december 1968  
Aanvang: 20.00 uur

Organist: COR VAN ESCH

P R O G R A M M A

1. INTROÏTUS : "O kindeke klein, o kindeke teer" Feike Asma  
(geb. 1912)
2. SUITE "KERSTFEEST" no. 1 Jan Zwart  
(1877-1937)
  - a. "Ere zij God"
  - b. "Stille nacht"
  - c. "Er ruist langs de wolken"
  - d. "O hoe heerlijk, hoe begeerlijk"
  - e. "Nog juigt ons toe die zaal'ge nacht"
  - f. "Halleluja, looft de Heer"
3. NOËL no.VI (Oud Frans Kerstlied) Louis C. d'Aquin  
(1694-1772)
4. CANTILENE (Uit sonate no. II) Joseph G. Rheinberger  
(1839-1901)
5. PRELUDIUM UND FUGE IN C MOLL Joh. Seb. Bach  
(1685-1750)
6. ANDANTE IN ES DUR Simon Landsman  
(geb. 1904)
7. SUITE "KERSTFEEST" no. 2 Jan Zwart
  - a. "Kont allen te samen"
  - b. "'t Was nacht in Bethlems dreven"
  - c. "De herdertjes lagen bij nachte"
  - d. "Vanuit de hemel daalde ik neer"
  - e. "Vol van pracht"
  - f. "Daar is uit werelds duistre wolken"  
(Samenzang Gezang 10 vers 1 en 7)
    1. Daar is uit werelds duistre wolken  
Een licht der lichten opgegaan,  
Kont tot zijn schijsel, alle volken,  
en gij, mijn ziele, bid het aan!  
Het kont de schaduwen beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood:  
de nacht der zonde zal verdwijnen,  
Genade spreidt haar morgenrood.
    7. O Vredevorst, Gij kunt gebieden  
den vreed' op aard' en in mijn ziele!  
Doe elke zondaar tot U vlieden,  
dat al wat ademt voor U kniel'!  
Dit zal de God des heils bewerken,  
Hij zal de zetel U bereid  
Met recht en met gerechte sterken:  
Hem zij de lof in eeuwigheid!